

Afscheid doet pijn

Now is the Hour

"Now Is The Hour" is een eeuwenoude afscheidszang van de Maori's. Voorzien van een gevoelige Engelse tekst, begon het lied via Nieuw-Zeeland haar triomftocht over de wereld. Het is in bijna alle talen vertaald en in vrijwel alle landen een "hit" geweest toen dit woord nog moest worden uitgevonden. Deze prachtige melodie mag in een album als dit niet ontbreken.

Jij wil - de gaan, het af - scheid

deed me pijn. Weg zijn de da -

gen van ge - luk - kig zijn. Zacht

glijdt een traan. Jij bent nu weg - ge - gaan.

G A B C
 C Cm G E7 A7

be - staan. Kom toch te - rug,

D7 G D7 G C Cm G

het is nog niet te laat. Stil

D7 G C
 G A B C

zal ik wacht - ten tot je hier weer staat.

G Em A7 D7

Breng weer ge - luk, zo - als het

D E F# G
 G C Cm G D7

vroe - ger was. Lief - de die'k dik - wijs

G C Cm G

G A B C

in jouw o - gen las.

E7 A7 D7 G

D E F# G



Stel je 'ns eventjes voor....

Muziek: R. van der Velde

Zeg, stel je 'ns e - ven - tjes voor, een lucht - bai -

C

lon, hoog bo - ven de grond. En jij mocht zo - maar eens mee,

C#dim Dm